

Historien om Dalby 6:6.



Detta flygfoto på Dalby 6:6 är taget ungefär 1955. Ägaren av gården (och marken bortom huset) var då hemmansägaren John Manfred Magnusson.

Gården revs runt 1970, och den låg mitt på nuvarande Bondevägen. Närmaste nuvarande granne bör vara Husmansvägen 17.

Så här ser det ut i dag (2020-10-22).



Vad är då speciellt med denna lilla gård? Ja, egentligen ingenting speciellt. Den är bara ett bevis på den förändring, som vår by genomgår, och som kanske ibland kan diskuteras.

Nedan kommer en berättelse om gårdens historia och lite om de människor, som har bott på den.

1817 – 1826. **Hemmansägare Lars Nilsson och hans hustru Elna Larsdotter.**

Lars och Elna är de första, som bosätter sig på Dalby 6:6. Troligvis är det dessa, som bygger den första gården. Det finns i en anteckning från 1944 att mangårdbyggnaden uppfördes c:a 1820. Lars är född i Lyngby församling och Elna föddes i Bjällerup. De flyttar till Dalby 1817 och bosätter sig först på Dalby 54, som var ett husmanshus (ägdes av Kungsgården) på Hällestadsvägen. Inte heller detta hus finns kvar i dag. Lars och Elna hade dottern Anna, som flyttar med till Dalby.

1826 – 1831. **Åbo Nils Andersson och hans hustru Anna Larsdotter.**

Gården går i "arv" till Lars Nilssons dotter Anna Larsdotter. Nils och Anna flyttar in från Remmarlövs församling tillsammans med sin son Anders. De bor kvar i Dalby till 1831, då de flyttar vidare till Veberöd. Nils Andersson behåller äganderätten över gården och arrenderarar ut den till nästa par som bor där.

1831 – 1835. **Arrendator Nils Jönsson och hans hustru Anna Nilsdotter.**

Nils och Anna arrenderar gården under 4 år, sen flyttar de till Dalby nr 8.

1835 – 1840. **Åbo Anders Jönsson och hans hustru Kjersti Trulsdotter.**

Anders och Kjersti kommer närmast från Dalby nr 37. (Dalby 37 är den gård, som numera kallas för Länsmansgården. Anders o Kjersti bodde inte på stora gården Dalby 37, utan på en mindre gård, som ingick i Dalby 37:s ägor). De köper Dalby 6:6 av Nils Andersson (se ovan). I hushållet finns också dottern Else, född 1814.

1840 – 1878. **Dragon Johan Lantz och hans hustru Else Andersdotter.**

Johan Lantz var alltså indelt soldat i den svenska armén. Han tillhörde Skånska Dragonregementet, som hade sin övningsplats i Ljungbyhed. Han brukade sin gård i Dalby större delen av sin tid, men åkte in på regelbundna mönstringar och övningar till Ljungbyhed. Johan hette från början Pettersson i efternamn och blev antagen som dragon (kallades också husar) 1835. Han begärde, och fick, avsked 1864. Han är med på alla generalmönstringar i Ljungbyhed utom 1850, då han låg sjuk hemma i smittkoppor:



Nr 74
Att Dragon Johan Lantz vid n. 6 Dalby ligger sjuk i smitt-
koppor, det så vi, efter att på stället ha varit försvärat etc.

I längderna kan man se att Johan var 1 meter och 70 centimeter lång.

Han övertog gården från sin svärfar 1840 enligt ett fastbrev, som nämns i en lagfartshandling från 1878:

Johan Lantz
Fastbrev den 6 Maj 1840 för Johan Lantz och Elna
Andersdotter i 148 mdf.

Johan och Hanna fick minst 7 barn, varav två dog unga.

1861 gjordes det en "hemmansklyvning" av Dalby 6. Man gjorde en karta och beskrivning av de förändringar, som hade skett med Dalby 6 sedan skiftet. För just Dalby 6:6, så ser kartan ut så här:



Sandbyvägen till höger. Hela Dalby 6:6 är indelat i rutor, som mycket noggrant beskriver varje åkerlapps näring och beskaffenhet. Gården ser ut så här:



Tittar man i bouppteckningen efter Johan, 1877, så verkar han ha varit en sparsam och driftig man. Nästan inga skulder och ett gott kapital. Han hade 1 häst, två kor, två får och en gris. I en av anteckningarna om huset (som alltså revs runt 1970), så står det att det byggdes 1860. Det kan stämma väl med Johan Lantz driftighet.

1878 – 1880 Åbo Jöns Johansson och hans hustru Elna Olsdotter.

Sonen Jöns tog över Dalby 6:6 efter fadern Johan. De bodde bara 2 år på gården, innan den såldes vidare.

1880 – 1887 Åbo Nils Persson och hans hustru Sofia Persdotter.

Nils och Sofia kom troligen från Torna-Hällestad. De hade inga egna barn, men en

fosterson, som hette Jöns. Av anteckningarna i husförhörslängden, så kan man anta att makarna troligtvis inte hade ett lyckligt äktenskap. Det står om Nils: Lefver frånskilda. Han köpt stället i Lyngby. Om Sofia står det: Hustrun begärt skrivas å nr 26 Dalby.

1887 – 1896 Soldaten Johan Andersson Willhard och hustrun Hanna Jönsdotter.

Willhard var rotesoldat i Södra Skånska Infanteriregementet och stannade 9 år på gården innan den såldes igen. 1896 ropar han in Torna Hällestad 21 (1/15 mantal) på auktion för 10.100 kronor och flyttar dit.

1896 – 1897 Åbo Christen Persson och hans hustru Emma Christina Lindelöf.

Christen och Emma Christina och deras son August Theodor flyttar från Lund till gården i Dalby. Troligtvis, så trivs de inte alls, eftersom de bara efter ett år flyttar tillbaka till Lund.

1897 – 1927 Åbo/Hemmansägare Nils Jeppsson och hans hustru Kjersti Knutsson.

1897 köper Nils Jeppsson Dalby 6:6 och gården kommer att stanna inom familjen ända till 1940. Nils och Kjersti, tillsammans med sonen Albin och fosterdottern Ebba Theresia Hildeborg Theorin, flyttar till gården i Dalby i augusti 1897.

Här är en karta från 1910. Dalby 6:6 är inringad. Sandbyvägen går till höger i bild. Malmquists mölla är också markerad vid Sandbyvägen. Fundamentet till denna mölla går fortfarande att se invid de nya husen vid Sandbyvägen:



Hustrun Kjersti avlider 1919 i magsår.

1919 – 1940 Albin Nilsson och hans hustru Bengta Gustava Carlberg.

Sonen Albin övertog hustrun Kjerstis andel av gården, när hon dog 1919. Nils Jeppsson själv dör 1927 i hjärnblödning och då går resten av gården också till Albin. Albin var, förutom bonde och hemmansägare på Dalby 6:6 även snickare. Han benämns efter

hand som byggnadssnickare. Albin och Bengta fick två barn: Nils August och Asta Linnea.